

SIMILARITIES
BETWEEN ISLAM AND CHRISTIANITY

By

Dr. Zakir Naik

President Islamic Research Foundation

www.irf.net

Μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον
Κυπριακό Ισλαμικό οδηγό



Cyprus Islamic Guide

www.geocities.com/cyprusislam/cig.html

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ



ΑΠΟ ΤΟΥ

Δρ. Ζακίρ Ναϊκ

www.irf.net

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το βιβλίο εχει γραφτεί από τον Δρ. Ζακίρ Νάικ ο οποίος είναι γνωστός για τις διεθνείς ομιλίες του για την θρησκεία του ΙΣΛΑΜ αλλά και την σύγκριση του ΙΣΛΑΜ με τις άλλες θρησκείες (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΣ).

Ο Δρ. Ζακίρ Νάικ γνωστοποιεί τις ισλαμικές πτυχές αλλά και ξεκαθαρίζει τις παρεξηγήσεις ενάντια στο ισλάμ χρησιμοποιώντας το ΚΟΠΑΝΙΟ, τα αυθεντικά λεγόμενα του Προφήτη Μωάμεθ την ΒΙΒΛΟ αλλά και άλλα θρησκευτικά βιβλία καθώς επίσης την λογική και επιστημονικά στοιχεία.

Η μετάφραση του βιβλίου αυτού στην Ελληνική διάλεκτο έχει ως σκοπό του να δείξει στους Χριστιανούς αλλά και στους Μουσουλμάνους τις ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο θρησκείες, να φέρει τις δύο κοινότητες πιο κοντά, και ζέροντας πόσο όμοιες είναι οι θρησκείες τους να μπορούν να σέβονται και να κατανοούν ο ένας τον άλλο και να λύνουν πλέον τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν κατά του Ισλάμ. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να έρθουν να κοινούς όρους και πρωτοθέσεις.

Ποιος είναι λοιπόν ο πρώτος όρος που οι δύο θρησκείες πρέπει να θέσουν ως βάση για να έρθουν πιο κοντά; Η λατρεία ΣΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ χωρίς συνεταίρους όπως αναφέρεται στο ΚΟΠΑΝΙΟ αλλά και στην ΒΙΒΛΟ. Οι περισσότεροι Χριστιανοί δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για την θρησκεία του Ισλάμ. Πιστεύουν ότι το ΙΣΛΑΜ είναι μια νέα θρησκεία που εφήύρε ο Προφήτης Μωάμεθ (Ειρήνη Σε Αυτόν) αλλά η αλήθεια είναι ότι η θρησκεία αυτή υπάρχει από τον καιρό που ο ΘΕΟΣ έπλασε τον πρώτο άνθρωπο. Ο Προφήτης Μωάμεθ είναι ο τελευταίος προφήτης από μια σειρά προφητών που Ο Παντοδύναμος Θεός έστειλε στον κόσμο. Στους προφήτες σταλμένους από Τον ΘΕΟ συμπεριλαμβάνονται και οι Προφήτης Αβραάμ, Προφήτης Νώε, Προφήτης Μωυσής Προφήτης Ηλίας και ο Προφήτης Ιησούς (Ειρήνη Σε Ολους) οι οποίοι στάλθηκαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για ένα συγκεκριμένο έθνος. Οπως παραδείγματος χάρη ο Ιησούς στάλθηκε από τον ΘΕΟ για το 'Απολωλω Πρόβατο του έθνους Ισραήλ'. Μόνο ο Προφήτης Μωάμεθ στάλκει από Τον ΘΕΟ για όλα τα έθνη και για όλους τους αιώνες και έναι η σφραγίδα στους Προφήτες. Με την βοήθεια αυτού του βιβλίου και με την Βοήθεια του Παντοδύναμου Θεού θα πάρουν κάποιες βασικές γνώσεις για την θρησκεία του ΙΣΛΑΜ καθώς επίσης και για τον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ. Οι περισσότεροι από τους Χριστιανούς σήμερα δεν διαβάζουν ολόκληρη την ΒΙΒΛΟ (ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙΝΗ). Αν την διαβάσουν ολόκληρη την ΒΙΒΛΟ θα μπορουν να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τις Εντολές ΤΟΥ ΘΕΟΥ και τα λεγόμενα Του ΙΗΣΟΥ Του Υιού Της ΜΑΡΙΑΜ θα βρεθούν πάρα πολύ κοντά στο ΙΣΛΑΜ. Θα πρέπει να διαβάσουν Το Ιερό ΚΟΠΑΝΙΟ που είναι το τελευταίο βιβλίο που Ο ΘΕΟΣ έστειλε στην ανθρωπότητα. Προσευχόμαστε ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ να μας οδηγήσει όλους στο ορθό μονοπάτι για να βρεθούμε με την χάρη ΤΟΥ στην ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ.

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΥΣΠΛΑΧΝΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣLAM ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Ιερό ΚΟΡΑΝΙΟ 3.64.

«Πές (ω, Μοχάμμεντ) 'Ω λαέ της Βίβλου (Χριστιανός & Ιουδαίος) !Έλατε Μαζί να συμφωνήσουμε για τις διαφορές ανάμεσα μας,ώστε να μην λατρεύουμε παρά μόνο Τον ΑΛΛΑΧ.Και να μην εξομιλώνουμε τίποτε με Εκείνον, κι ας μην στήσουμε ανάμεσα μας κυρίους ή προστάτες,εκτός από Τον ΑΛΛΑΧ.' Αν όμως δεν θελήσουν να συμμορφωθούν, τότε να πείτε 'Να είστε μάρτυρες, ότι εμείς είμαστε Μουσουλμάνοι'».

Οι Μουσουλμάνοι ακόμα και σήμερα χαιρετούν τον συνάνθρωπό τους με τον χαιρετισμό «ΑΣΑΛΑΜ ΟΥ ΑΛΑΙΚΟΥΜ» στα αραβικά
Που τον ίδιο χαιρετισμό χρησιμοποίησε και Ο Ιησούς στους μαθητές του «ΣΙΟΛΑΜ ΑΛΑΙΚΟΥΜ» στα Εβραικά που και οι δύο αυτοί χαιρετισμοί έχουν το ίδιο νόημα «ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ».

Ιερή Βίβλος ΤΟ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ 24.36

«Τάμτα δε αυτών λαλούντων αυτός ο Ιησούς έστη εν μέσω αυτών και λέγει αυτοίς 'Ειρήνη υμίν'».

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ ΠΟΥ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΩ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΧΙ.

I.ΙΣLAM

1.Προσδιορισμός

A.Η έννοια του Ισλάμ

(1).Το Ισλάμ είναι παραμένο από την λέξη 'ΣΑΛΛΑM' που συμαίνει ΕΙΡΗΝΗ
(2).Η ολοκληρωτική παράδοση - υποταγή ψυχής και πνεύματος Στον ΑΛΛΑΧ Τον Παντοδύναμο ΘΕΟ.

B.Η έννοια της λέξης 'Μουσουλμάνος' Αυτός που παραδώνει και υποτάσσει ολοκληρωτικά την θέληση του Στον ΑΛΛΑΧ.

Γ. Το Ισλάμ δεν είναι μια νέα θρησκεία που εφήύρε ο προφήτης Μοχάμμεντ
2.Προφήτες - Αγγελιοφόροι στο Ισλάμ

A.Σε όλα τα έθνη στάλθηκαν Προφήτες Αγγελιοφόροι από Τον ΑΛΛΑΧ

Ιερό Κοράνιο 35.24

«Σε έχουμε στείλει βέβαια- με την αλήθεια,(σαν ένα κομιστή) χαρούμενων ειδήσεων και (σαν ένα που) να προειδοποιεί.Και ποτέ δεν υπήρξε στο παρελθόν ένα έθνος χωρίς να έχει προειδοποιητή ανάμεσα (στους ανθρώπους) του.»

Ιερό Κοράνιο 13.7

«Και λένε οι άπιστοι ' Γιατί κανένα σημείο δεν του έχει σταλεί από ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ του?' και εν τούτοις εσύ είσαι πραγματικά (μόνο) ένας προειδοποιητής,και για κάθε λαό υπάρχει ένας καθοδηγητής».

(B).25 προφήτες αναφέρονται ονομαστικά στο Κοράνιο

(γ).Το Ισλάμ είναι η μόνη Μη-Χριστιανική θρησκεία που πιστεύει Στον Ιησού.

(δ).Ιστορίες Μερικών προφήτων διηγήται Το Κοράνιο

Ιερό Κοράνιο 4.164

«Για μερικούς Αποστόλους έχουμε κιόλας διηγηθεί σε σένα από πριν.Για Άλλους Αποστόλους δεν διηγηθήκαμε σε σένα.Στον Μωησή ο ΑΛΛΑΧ μίλησε απευθείας». Ιερό Κοράνιο 40.78

«Και έχουμε στείλει άλλοτε Αποστόλους πριν από εσένα,που μερικές από τις ιστορίες τους σου έχουμε διηγηθεί,ενώ για άλλους δεν σου διηγηθήκαμε.Δεν ήταν (δύνατό) σε έναν απόστολο να φτάσει με Εντολή,αν προηγούμενα δεν υπήρχε η άδεια από Τον ΑΛΛΑΧ.Αν όμως ζήθει διαταγή από Τον ΑΛΛΑΧ,θα εφαρμοστεί με ειλικρίνεια και δικαιοσύνη,και θα χαθούν επί τόπου αυτοί που στηρίζουν στο ψέμα».

(ε).Περισσότεροι από 1,24,000 Προφήτες-Αγγελιοφόροι σύμφωνα με τα λεγόμενα(ΧΑΤΙΘ) του προφήτη Μοχάμμεντ.

B. (α).Οι προηγούμενοι Προφήτες στάλθηκαν μόνο για το έθνος τους και το Μήνημα τους ολοκληρώθηκε για εκείνο το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

(β).Ο Μωησής στάλθηκε μόνο για τους Εβραίους

(γ).Ο Ιησούς στάλθηκε μόνο για τους Εβραίους π.χ 'Το απολωλώ πρόβατο του Ισραήλ'. Ιερό Κοράνιο 3.49

«Και (θα ορίσει αυτόν) έναν απόστολο για τα παιδιά του Ισραήλ (λέγοντας) "Έχω έρθει σε εσάς με σημάδι από τον Κύριο σας από τη λάσπη (όπως είναι) θα φτιάξω για εσάς την μορφή του πτηνού θα φυσήξω σε αυτό και με την άδεια Του ΑΛΛΑΧ θα πάρει ζωή,και θα θεραπεύσω τους εκ γενετής τυφλούς και τους λεπτρούς και με την άδεια Του ΑΛΛΑΧ θα αναστήσω τους πεθαμένους και θα σας φανερώσω ότι θα τρώτε κι ότι θα αποθηκεύετε στα σπίτια σας'.Μέσα σε αυτά υπάρχει Σημάδι για σας, αν πραγματικά πιστεύετε.»

Ιερή Βίβλος Το ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10.5-6

«Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοῖς λέγων 'εις οδὸν εθνῶν μή απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτῶν μη εισέλθητε πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλota οίκου Ισραήλ.'»

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Αν οι Χριστιανοί είναι άνθρωποι που ακολουθούν τα διδάγματα Του Ιησού Χριστού, και όχι άνθρωποι που λατρεύουν Τον Ιησού Χριστό σαν Θεό, τότε οι Μουσουλμάνοι είναι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ από τους ίδιους αυτούς που ονομάζουν τους εαυτούς τους Χριστιανούς.

Στις σημερινές 'Χριστιανικές' χώρες κανένας δεν ακολουθεί τα διδάγματα Του Ιησού και των Αποστόλων!

2. Οι Μουσουλμάνοι Υποτάσσονται και Παραδίδουν Σώμα και Πνεύμα στην Θέληση Του ΑΛΛΑΧ.

Ο ίδιος Ο Ιησούς Χριστός είπε «Υποτάσσω την θέληση Μου Στον Θεό».

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 5.30

«Δεν δύναμαι εγώ να κάμνω απειρατού ουδέν. καθώς ακούω κρίνω και η κρίσης η εμή δικαία είναι διοτι δεν ζητώ το θέλημα εμόν αλλά το θέλημα του πέμψαντος με Πατρός.»

Ιερό Κοράνιο 5.82

«Θα ανακαλύψεις ότι οι πιο φανατικοί στην έχθρα από τους ανθρώπους προς τους πιστούς είναι οι Εβραίοι, και οι ειδωλολάτρες οι συνεταιρίζοντες του ΑΛΛΑΧ. Ενώ θα ανακαλύψεις ότι οι πιο κοντά στην αγάπη προς τους Πιστούς, είναι αυτοί που είπαν ότι 'Είμαστε Χριστιανοί'. Και αυτό γιατί μεταξύ τους υπάρχουν άνθρωποι αφοσιωμένοι στη μάθηση, καθώς και μοναχοί δεν είναι υπερήφανοι.»

Ιερή Βίβλος Το ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15.24

«Ο δε αποκριθείς είπεν 'Ουκ απεστάλην ει μη εις τα πρόβατα τα απολωλότοικου Ισραήλ',»

(δ). Ο Προφήτης Μοχάμμεντ είναι ο τελευταίος προφήτης αγγελιοφόρος που στάλθηκε για όλα τα έθνη και για όλη την ανθρωπότητα.

Ιερό Κοράνιο 33.40

«Ο Μοχάμμεντ δεν ήταν πατέρας σε κανέναν από τους άνδρες σας, αλλά είναι Απόστολος Του ΑΛΛΑΧ και η σφραγίδα των προφητών (ως τελευταίος).

Ο ΑΛΛΑΧ για κάθε πράγμα έχει απόλυτη γνώση.»

Ιερό Κοράνιο 21.107

«Και δεν σε στείλαμε ω Μοχάμμεντ παρά μόνο από έλεος για όλο τον κόσμο».»

Ιερό Κοράνιο 34.28

«Και δεν σε έχουμε στείλει παρά αγγελιοφόρο στους ανθρώπους με χαρούμενες ειδήσεις και προειδοποιητή(κατά της αμαρτίας). Και όμως οι πιο πολλοί από τους ανθρώπους δεν το καταλαβαίνουν.»

(ε). Ο Προφήτης Μοχάμμεντ προαναφέρθηκε στην Ιερή Βίβλο

Ιερό Κοράνιο 7.157

«Αυτοί που ακολουθούν τον απόστολο, τον αναλφάβητο προφήτη, (τον Μοχάμμεντ) για τον οποίο βρίσκουν να είναι γραμμένος κοντά τους (στις Γραφές) στο Νόμο και στο Ευαγγέλιο, προστάζοντας τους να κάνουν το δίκαιο και να αποφεύγουν το άδικο, προτρέποντας τους ότι είναι καλό (κι αγνό), κι απαγορεύοντας τους ότι, τι είναι κακό (κι ακάθαρτο), που τους ξαλαφρώνει από μερικά βαριά φορτία (της θρησκείας τους), και τους ελευθερώνει από τα δεσμά που είχαν πάνω τους. Έτσι όσοι πίστεψαν σε αυτόν και τον τίμησαν, και τον βοήθησαν και ακολούθησαν το Φως (το Κοράνιο) που κατέβηκε μαζί του, είναι αυτοί που θα ευτηχήσουν.»

Ιερό Κοράνιο 61.6

«Και ανάγγειλε (στον λαό σου) Τον Ιησού - το γιο της Μαριάμ όταν είπε 'Ω! παιδιά του Ισραήλ! Είμαι ο απεσταλμένος Του ΑΛΛΑΧ σε εσάς, για να επικυρώσω το Νόμο (τη ΒΙΒΛΟ) που ήλθε πριν από εμένα, και να σας αναγγείλω την ευχάριστη είδηση για έναν απόστολο που θα έλθει μετά από εμένα, και που το όνομα του είναι Άχμεντ.' Άλλα όταν τους παρουσίασε τα ολοφανερά Σημεία είπαν 'Αυτή είναι φανερή μαγεία'.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 16.7

«Άλλ' εγώ την αλήθειαν λέγω υμίν. Συμφέρει υμίν ίνα εγώ απέλθω. Εαν Γαρ μη απέλθω, ο Παρακλητός ουκ ελευσεται προς υμάς. Εαν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς υμάς». 3

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ 16.12-14

«Ετοι πολλά έχω λέγειν υμίν,αλλ' ου δύνασθε βασταζειν ἄρπι.Όταν δε ἐλθῃ εκείνος,το πνεύμα της αληθείας,οδηγήσει υμάς εις πάσαν την αληθεία ου γιαρ λαλήσει αφ' εαυτού αλλ' ὅσα ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγείλει υμίν.Εκείνος εμε δοξάσει ότι εκ του εμού λήψεται και αναγγείλει υμίν.»

3.ΘΕΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

A.Πολλές Αποκαλύψεις στάλθηκαν από Τον ΑΛΛΑΧ.

Ιερό Κοράνιο 13.38

«Έχουμε στείλει (και άλλους) αποστόλους πριν από εσένα,και τους έχουμε κάνει να έχουν συζύγους κι απογόνους.Ποτέ όμως ένας απόστολος δεν ήταν ικανός να ἐλθει με ένα σημείο χωρίς να το εγκρίνει (ή να το διατάξει Ο ΑΛΛΑΧ) Για κάθε περίοδο υπάρχει ένα Βιβλίο (που περιέχει τους Θεικούς Νόμους).»

Ονομαστικά αναφέρονται μόνο τέσσερεις (4)στο Ιερό Κοράνιο.

B. (a).Το Κοράνιο είναι η τελευταία αποκάλυψη Του ΑΛΛΑΧ.

(β).Όλες οι προηγούμενες Αποκαλύψεις πριν το Κοράνιο έγιναν για ορισμένα έθνη και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

(γ).Το Κοράνιο Αποκαλύφθηκε για όλη την ανθρωπότητα και εν μέσω των αιώνων.

Ιερό Κοράνιο 14.1

«Ένα βιβλίο το Κοράνιο που σου το έχουμε αποκαλύψει,για να μπορέσεις να βγάλεις τους ανθρώπους από το βαθύ ακοτάδι,στο φως με την άδεια Του Κυρίου τους- στο δρόμο του Μεγαλοδύναμου Του Υπερένδοξου ΑΛΛΑΧ.»

Ιερό Κοράνιο 14.52

«Αυτό είναι ένα μήνυμα για τους ανθρώπους.Ας προειδοποιηθούν από αυτό, κι ας μάθουν ότι είναι (τίποτα άλλο παρά) Ένας Θεός (ΑΛΛΑΧ).

Ας προσέξουν - λοιπόν οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν.»

Ιερό Κοράνιο 2.185

«Το Ραμαντάν (Ραμαζάνι) είν' ο μήνας που εστάλη κάτω το Κοράνιο σαν Οδηγός στο ανθρώπινο γένος,με φανερά σύμβολα από την καθοδήγηση και το κριτήριο ανάμεσα στο καλό και το κακό.Ωστε όποιος από εσάς έμαθε ό' τι άρχισε ο μήνας Ραμαζάνι τότε πρέπει να νηστέψει.Αν όμως είναι άρρωστος ή σε ταξίδι, (και δεν νηστεύει),τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες μέρες.Ο ΑΛΛΑΧ επιθυμεί για εσάς κάθε ευκολία, και δεν θέλει να σας βάλει σε δυσκολίες. Και να συμπληρώνετε το ορισμένο αυτό χρονικό διάστημα,και να δοξάζετε Τον ΑΛΛΑΧ διότι σας καθοδήγησε και ίσως να Τον ευγνωμονείτε.»

είναι ελεύθεροι από φυσικές ανάγκες(είναι ανικανοί χωρίς σεξουαλικές επιθυμίες) ή στα μικρά παιδιά που δεν διακρίνουν σεξουαλική ηδονή.(και όταν περπατούν) να μην κτυπούν με τα πόδια τους για να σύρουν την προσοχή στα κρυμμένα κοσμήματα τους.Ω! Εσείς οι Πιστοί! Μετανοήστε και επιστρέψτε όλοι σας Στον ΑΛΛΑΧ για να επιτύχετε.»

7.Η κάλυψη ολόκληρου του σώματος και προσώπου για τις γυναίκες.

Ιερή Βίβλος ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΑΙΟΝ 2.9

«ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς,ουχί με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασιαν πολυτελήν .»

Ιερή Βίβλος ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11.5-6

«πάσα δε γυνή προσευχόμενη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή κατασχύνη την κεφαλήν εαυτοίς διότι εν και το αυτό είναι με την εξυρισμένην. Επειδή αν δεν καλύπτεται η γυνή αις κουρεύσει και τα μαλιά αυτής αλλ' εάν [ήναι] αισχρόν εις γυναίκα να κουρεύει τα μαλιά αυτής ή να ξυρίζεται,ας καλύπτεται.»

8.Περιτομή

Ιερή Βίβλος ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7.8

«και έδωκεν εις αυτόν διαθήκην περιτομής και ούτως εγέννησε τον Ισαάκ και περιέτεμεν αυτόν την ογδόη ημέρα και ο Ισαάκ (εγέννησε) τον Ιακώβ,και ο Ιακώβ τους δώδεκα πατριάρχας.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 7.22

«δια τούτο ο Μωησής σας έδωκε την περιτομήν,ουχί ότι είναι εκ του Μωησέως αλλά εκ των πατέρων και εν σαββάτῳ περιέμνετε άνθρωπον.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2.21

«Και ότε επιληρώθησαν αι οκτώ ημέραι δια να περιέμωσι το παιδίον,εκκλήθη το όνομα Ιησούς, το ονομασθέν υπό του Αγγέλου πριν συλληφθή εν τη κοιλίᾳ.»

9. Εν συντομία όλοι οι Μουσουλμάνοι πρέπει να ακολουθούν όλες τις Εντολές Του ΑΛΛΑΧ και του τελευταίου προφήτη Του, του Μοχάμμεντ και να απέχουν από όλα τα πράγματα που Ο ΑΛΛΑΧ τους έχει απαγορεύσει.

Ιερό Κοράνιο 4.19

«Ω! Εσείς που πιστεύετε! Δεν σας επιτρέπεται να έχετε τις γυναίκες των πεθαμένων συγγενών σας κληρονομιά παρα με την θέληση τους,ούτε να συμπεριφέρεστε μαζί τους σκληρά ώστε να αποσπάσετε οπό αυτές ένα μέρος από την προίκα που τους έχετε δωσει,εκτός αν έχουν ενοχοποιηθεί με φανερή αισχρότητα.Αντίθετε να συμπεριφέρεστε μαζί τους με καλοσύνη και δικαιοσύνη.Αν όμως τις αποστρέφεστε,προσέξτε μήπως είναι δυνατόν να απεχθάνεστε κάτι τι,που ο ΑΛΛΑΧ κατάφερε με αυτό πολλά καλά».

5.Αποχή από την Μοιχεία

Ιερό Κοράνιο 17.32

«Και να μην πλησιάζετε στην μοιχεία, γιατί είναι αισχρή πράξη κι μεγάλη αμαρτωλή,ανοίγωντας τον δρόμο για άλλες ανομίες.»

Ιερή Βίβλος KATA ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5.27

«Ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαιοις,ου μοιχεύσεις».

6.Σεμνό Ντύσιμο

Ιερό Κοράνιο 24.30

«Να πεις στους πιστούς ότι πρέπει να κατεβάζουν τα βλέμματα τους και να προφυλάσσουν την σεμνότητα τους,(να μην κάνουν μοιχεία).Αυτό τους κάνει να γίνονται πιο αγνοί για τον εαυτό τους.Και Ο ΑΛΛΑΧ είναι εμπειρογνώμονας για όλα όσα κάνουν.»

Ιερή Βίβλος KATA ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5.28

«Εγώ δε λέγων υμίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτής ήδη εμοίχευσεν αυτήν εν τη καρδιά αυτού».

Ιερό Κοράνιο 24.31

«Και να πεις στις γυναίκες που πιστέουν να κατεβάζουν τα βλέμματα τους (από τις αμαρτίες) και να προφυλάσσουν την αγνότητα τους και να μην εκθέουν τα στολίδια τους (τις ομορφιές τους),εκτός από αυτά (που συνήθως) φαίνονται εξωτερικά.Και να σύρουν το πέπλο πάνω από τα στήθη τους,και να μην εκθέουν τα κοσμήματα τους (τις ομορφιές τους) εκτός στον άνδρα τους,ή στον πατέρα τους,ή στον πατέρα του ανδρός τους,ή στα παιδιά τους,ή στα παιδιά του ανδρός τους,ή στα αδέλφια τους,ή στα παιδιά των αδελφών τους ή στα παιδιά των αδελφάδων τους,ή στις εμπιστευόμενες γυναίκες τους,ή στις σκλάβες τους που το δεξι τους χέρι εξουσιάζει ή στους αρρένες υπηρέτες που

Ιερό Κοράνιο 39.41

«Βέβαια σου έχουμε στείλει κάτω το Βιβλίο για όλους τους ανθρώπους με την αλήθεια.Οποιος λοιπόν καθοδηγείται,ωφελεί τον εαυτό του,και όποιος απομακρύνεται στην πλάνη,τότε βλάπτει τον εαυτό του.Και δεν είσαι εσύ (ω Μοχάμμεντ!) υπεύθυνος για τα έργα του.»

A.ΚΟΛΟΝΕΣ-ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

1.Μονοθεισμός

(α). «ΛΑ ΙΛΛΑΧΑ ΙΛΛ ΑΛΛΑ,ΜΟΧΑΜΑΝΤΑΝ ΡΑΣΟΥΛ ΑΛΛΑ»

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΆΛΛΟΣ ΘΕΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ ΚΑΙ Ο ΜΟΧΑΜΜΕΝΤ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ»,

(β).Η πίστη Στον ΑΛΛΑΧ ,την Ημέρα της Κρίσεως, στους Αγγέλους και σε όλους τους προφήτες και τα Βιβλία που έφεραν μαζί τους.

Ιερό Κοράνιο 2.177

«Ευσέβεια δεν είναι μόνο να στρέφετε ανατολικά και δυτικά τα πρόσωπα σας αλλά η ευσέβεια είναι εκείνου που πιστεύει Στον ΑΛΛΑΧ και στην Εσχάτη Μέρα, Στους Αγγέλους και στο Βιβλίο και στους Προφήτες.Να δίνει από την περιουσία του,ενώ την αγαπάει για τους συγγενείς του,και για τα ορφανά,και για τους απόρους,και για τους οδοιπόρους και τους ζητιάνους και για την απελευθέρωση των σκλάβων.Είναι να εκτελεί την προσευχή,να καταβάλλει τη Ζεκάτ,και αυτοί που κρατούν την υπόσχεση τους,αν έχουν υποσχεθεί (και προσδιορίζω) τους υπομονετικούς στις δυσκολίες και στους πόνους και όταν πολεμάνε για το όνομα Του ΑΛΛΑΧ. Τέτοιοι είναι εκείνοι,που πιστεύουν την αλήθεια και είναι ευσεβείς.»

(γ).Η Λατρεία στον Ένα και Μοναδικό Θεό χωρίς συνεταίρους.

Ιερό Κοράνιο 3.64

«Πες (ω Μοχάμμεντ!) 'Ω λαέ της Βίβλου!Έλατε μαζί να συμφωνήσουμε για τις διαφορές αναμεσά μας, ώστε να μην λατρεύουμε παρά μόνο Τον ΑΛΛΑΧ. Και να μην εξομοιώνουμε τίποτε με Εκείνον,κι ας μην στήσουμε αναμεσά μας κυρίους ή προστάτες,εκτός από, Τον ΑΛΛΑΧ'. Αν όμως δεν θελήσουν να συμμορφωθούν,τότε να πείτε 'Να είστε μάρτυρες ότι εμείς είμαστε Μουσουλμάνοι'.»

(δ).Ο Ένας ΘΕΟΣ

Ιερό Κοράνιο 112.1-4

«Λέγε (ω Μοχάμμεντ!) 'Αυτός είναι ο ΑΛΛΑΧ ο Ένας και Μοναδικός,
ΑΛΛΑΧ,ο Αιώνιος,ο Απόλυτος (από τον οποίο όλα τα πλάσματα έχουν ανάγκη).
Ποτέ δεν γέννησε και ποτέ δεν γεννήθηκε,
Και δεν Υπάρχει κανείς Όμοιος ΤΟΥ.'»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12.29

«Ο δε Ιησούς απεκρίθη αυτώ ότι πρώτη πάντων εντολή 'άκουε,Ισραήλ,
Κύριος Ο ΘΕΟΣ ημών Κύριος εις εστί'.”

(ε).Η θεωρεία για τους συνεταίρους Του ΑΛΛΑΧ. η μεγαλύτερη αμαρτία.

Ιερό Κοράνιο 4.48

«Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί, όποιον λατρεύει συνέταιρον με ΑΥΤΟΝ.Συγχωρεί
όμως ότιδήποτε άλλο αμάρτημα και σε όποιον θέλει.Όποιος έχει στην λατρεία
συνέταιρο με Τον ΑΛΛΑΧ (ΤΟΝ εξομοιώνει με άλλους),'έχει πράγματι επινοήσει
μια μεγάλη αμαρτία.»

Ιερό Κοράνιο 4.116

«Ο ΑΛΛΑΧ δεν συγχωρεί τα αμαρτήματα εκείνου που πιστεύει σε άλλους θεούς
συνέταιρους με ΑΥΤΟΝ.Συγχωρεί όμως για όποιον θέλει άλλες αμαρτίες εκτός
από αυτό.Κι όποιος πιστεύει σε άλλον θεό μαζί με Τον ΑΛΛΑΧ έχει
παραστρατήσει μακριά πολύ μακριά.»

(ζ).Ο Ιησούς δεν είναι ΘΕΟΣ. Ποτέ δεν επικαλέστηκε τον εαυτό του Θεό.

Ιερό Κοράνιο 5.72

«Βλασφημούν βέβαια όποιοι λένε ότι 'Ο ΑΛΛΑΧ είναι ο Χριστός ο γιος της
Μαριάμ'. Ο Χριστός είπε 'Ω! Παιδιά του Ισραήλ! Λατρέυετε Τον ΑΛΛΑΧ,ΤΟΝ
ΚΥΡΙΟ μου και ΚΥΡΙΟ σας.' Και σίγουρα όποιος συνδυάζει άλλους Θεούς με
Τον ΑΛΛΑΧ τότε Ο ΑΛΛΑΧ θα τους απαγορεύσει γι αυτό τον παράδεισο και
σπίτι του θα είναι η φωτιά. Κι εκεί δεν θα υπάρχει κανείς για να βοηθήσει τους
κακοποιούς.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 14.28

«Ηκούσατε ότι εγώ είπον υμίν,υπάγω και ερχομαι προς υμας. Ει πηγαπατε με,
εχάρητε αν ότι είπον,πτορεύομαι προς Τον Πατέρα.ότι Ο Πατήρ μου μείζων μου
εστί».»

2.Αποχή από το Κουτσομπολίο

Ιερό Κοράνιο 104.1-3

«Άλοιμονο σε κάθε συκοφάντη,κουτσομπόλη,
Που μάζεψε πλούτη και μετρούσε (χωρίς να δαπανήσει υπέρ Του ΑΛΛΑΧ).
Νομίζοντας ότι τα πλούτη του θα τον κάνουν να ζήσει αιώνια.»

Ιερό Κοράνιο 49.11-12

«Ω! Εσείς που πιστεύετε! Ας μην κοροιδεύετε ένας λαός (ανδρών) από έναν
άλλο λαό.Ισως να είναι καλύτεροι (αυτοί που κοροιδεύονται) από αυτούς
(που κοροιδεύουν).Κι ούτε γυναίκες (να κοροιδευονται) από γυναίκες.Ισως Να
είναι καλύτερες (αυτές που κοροιδεύονται)από αυτές (που κοροιδεύουν).Και
μην συκοφαντείτε ο ένας τον άλλο με (προσβλητηκά)παρονόμια (παραπούλια).
Πόσο κακό να γίνει ο πιστός διαφθαρμένος όταν συκοφαντεί τον πιστό αδελφό
του.Και όποιοι δεν σταματήσουν και μετανιώσουν,αυτοί είναι πραγματικά οι
κακοποιοί που αδικούν.»

«Ω! Εσείς που πιστεύετε! Αποφεύγετε όσο μπορείτε πολλές υποψίες.Γιατί το να
υποψιάζεσαι κάποιον σε μερικές περιπτώσεις είναι αμαρτία.Και Μην
κατασκοπεύετε και ούτε να κακολογείτε ο ένας τον άλλο πίσω από την πλάτη
του.Μήπως κανείς από εσάς αγαπά να φάγει το κρέας του νεκρού αδελφού του;
Οχι αυτό θα σας προκαλούσε φρίκη...(μίσος).Φοβηθείτε λοιπόν Τον ΑΛΛΑΧ,
γιατί Ο ΑΛΛΑΧ δέχεται τη μετάνοια,και είναι Επιεικής.»

3. Υπακοή και Σεβασμός προς τους Γονείς

Ιερό Κοράνιο 17.23-24

«Ο Κύριος σου έχει θεσπίσει να μην λατρέυετε παρά μόνο Εκείνον και στους
γονείς σας να οφείλεται φιλοφροσύνη.Αν ο ένας ή και ο δύο τους φθάσουν τη
μεγάλη ηλικία κατά τη ζωή σου,μην πεις σε αυτούς λέξη στενοχώριας και ούτε
να τους αποδιώχνεις,αλλά να απευθύνεσαι σε αυτούς με λόγια σεβασμού.»

«Και εκτός από την καλοσύνη,χαμήλωσε σε αυτούς τη φτερούγα της
ταπεινοφροσύνης και να πεις 'Κύριε μου! Δώσε σε αυτούς την ευσπλαχνία
Σου καθώς με έχουν αναθρέψει (με αγάπη) στην παιδική μου ηλικία.»

4.Καλός Σύζυγος Να αγαπάς και να φέρεσαι στην γυναίκα σου με ευγένεια και
δικαιοσύνη.

εξαφάνιση της θρησκείας σας, να μην φοβάστε αλλά να φοβάστε ΕΜΕΝΑ που σήμερα τελειοποίησα για εσάς την θρησκεία σας, συμπλήρωσα και διάλεξα για θρησκεία σας τον Ισλαμισμό. Εκείνος όμως που εξαναγκάστηκε από την πείνα να φάει από αυτά χωρίς να αμαρτήσει, (ας φάει) γιατί Ο ΑΛΛΑΧ είναι Επιεικής και Φιλευσπλαχνός.»

Ιερό Κοράνιο 6.145

«Πες 'Δεν βρίσκω στο όπι μου εμπνευσθεί, καμία απαγορευμένη τροφή, εκτός αν είναι ψώφια, η το ρευστό αίμα, ή το κρέας του χοίρου, γιατί είναι στιχαμερό, ή το ανίερο ή ασέβαστο που πάνω του έχουν επικαλεστεί άλλα ονόματα εκτός Του ΑΛΛΑΧ. Όποιος όμως υποχρεωθεί από ανάγκη και όχι από πρόθεση ανυπτακοής, να κάνει τούτο, δεν παρανομεί, Ο Κύριος σου είναι Πολυευσπλαχνός κι Ελεήμονας.»

Ιερό Κοράνιο 16.115

«Σας έχει μόνο απαγορέυσει τα νεκρά ζώα, το χυτό αίμα, το κρέας του χοίρου και κάθε τροφή που πάνω της έχει επικληθεί άλλο όνομα εκτός Του ΑΛΛΑΧ. Αν όμως κανείς υποχρεωθεί από ανάγκη και χωρίς σκόπιμη ανυπτακοή, ούτε παραβαίνοντας τα όρια (να φάει), τότε Ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυευσπλαχνός, Πολυειπεικής.»

Ιερή Βίβλος ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 15.29

«απέχεσθαι ειδωλοθύτων και αίματος και πνικτού και πορνείας εξ αν διατηρούντες εαυτούς ευτράξατε ἔρρωσθε.»

Ιερή Βίβλος ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ 2.14

«αλλ' έχω κατά σου ολίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ, ος εδίδασκε τον Βαλάκ βαλείν σκάνδαλον ενώπιον των uiών του Ισραήλ και φάγειν ειδωλόθυτα και πόρνευσαι.»

(γ). Εντιμότητα στις Επιχειρήσεις

1. Βοήθεια στους Συνανθρώπους

Ιερό Κοράνιο 107.1-7

«Μήτι πως είδες αυτόν που αρνείται την επερχόμενη Κρίση; Τέτοιος είναι και αυτός που αποδιώχνει με τραχύτητα το ορφανό, και δεν ενθαρρύνει το τάισμα του φτωχού. Άλοιμονο λοιπόν σε αυτούς που συμμετέχουν στην προσευχή, και αδιαφορούν για τις προσευχές τους από αμέλεια. Και προσεύχονται για επίδειξη, και αρνούνται να προσφέρουν κάτι για τις ανάγκες των γειτόνων (των άλλων).»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 10.29

«Ο Πατήρ μου, ος δέδωκε μοι, μείζων πάντων εστί, και ουδείς δύνατε αρπάζειν εκ της χειρός Του Πατρός μου.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12.28

«Ει δε εγώ εν πνευμάτι ΘΕΟΥ εκβάλλω τα δαιμόνια, ἀρα ἐφθασεν εφ υμάς η βασιλεία ΤΟΥ ΘΕΟΥ.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11.20

«Ει δε εν δακτύλῳ ΘΕΟΥ εκβάλλω τα δαιμόνια ἀρα ἐφθασεν εφ υμάς η βασιλεία ΤΟΥ ΘΕΟΥ.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5.30

«Ου δύναμαι εγώ ποιείν απ' εμαυτού ουδέν. Καθώς ακούω κρίνω, και η κρίσης η εμὴ δικαία έστιν ότι ου ζητώ το θέλημα το εμὸν αλλά το θέλημα ΤΟΥ πέμψαντός με Πατρός.»

Ιερή Βίβλος ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2.22

«Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους 'Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα από Του Θεού αποδεδειγμένον εις υμάς δυνάμεσι και τέρασι και σημείοις οις εποίησε δι αυτού Ο Θεός εν μέσω υμών, καθώς και αυτοί είδατε.»

(η). 99 Ονομαστικές Επωνυμίες Προς ΤΟΝ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΘΕΟ

Ιερό Κοράνιο 17.110

«Πες (ω Μωάμεθ!) 'Επικαλεσθείτε Τον ΑΛΛΑΧ ή επικαλεσθείτε Τον PAXMAN (Τον Ευσπλαχνικό ΘΕΟ) Τον ΑΛΛΑΧ. Με όποιοδήποτε επίθετο κι αν ΤΟΝ προσφωνήσετε (έχει καλώς). Γιατί σε Αυτόν ανήκουν οι πιο Όμορφες Ονομασίες. Και να μην εκφωνείς την προσευχή σου μεγαλόφωνα, κι ούτε με χαμηλό τόνο, αλλά αναζήτησε ένα μέσο δρόμο ανάμεσά τους.»

(θ). Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε την επωνυμία «ΑΛΛΑΧ», καθότι η επωνυμία «ΘΕΟΣ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλα πράγματα π.χ 'Θεά'. Η επωνυμία 'ΑΛΛΑΧ' στην Βίβλο.

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15.34

«και τη ώρα τη εννάτη εβοησεν Ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων 'Ἐλώι Ελώι λιμά σαβαχθανί' ο εστι μεθερμηνευμένον, 'Ο Θεος μου Ο Θεος μου, εις τι με εγκατατέλπες». 7

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27.46

«περί δε τη εννάτην ώρα ανεβόησεν Ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγων 'Ηλι Ηλί λιμά σαβαχθανί' τούτ έστι 'Θεέ μου Θεέ μου ινατί με εγκατέλιπες'.»

B. ΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

(α).Οι προσευχές στο Ισλάμ είναι προγραμματισμένες για τους πιστούς.

Ιερό Κοράνιο 5.90

«Ω! Εσείς που πιστέψατε.Τα οινοπνευματώδη ποτά και η χαρτοπαιξία, η αφιέρωση στα αγάλματα(είδωλα) κι η κλήρωση με βέλη,είναι σιχαμερά έργα του Σατανά,να τα αποφεύγετε με απέχθεια,για να ελπίζετε στην επιτυχία.»

Ιερό Κοράνιο 2.188

«Και να μην πάρει κανείς ἀδίκα την περιουσία του ἄλλου και ούτε να την χρησιμοποιήσει ως δωροδοκία στους δικαστές σας με σκοπό να αποκτήσετε μέρος από την περιουσία των ἄλλων ἀδίκα και με επίγνωση.»

(β).Οι προσευχές σε προστατεύουν από το να κάνεις κακές πράξεις

Ιερό Κοράνιο 29.45

«Να απαγγέλεις από το Βίβλιο (Το Κοράνιο) εκείνο που σου έχει σταλεί με έμπνευση, και να τηρείς την τακτική προσευχή.Η προσευχή συγκρατεί από τις αισχρές και ἀδίκεις πράξεις. Η ανάγνωση Του ΑΛΛΑΧ είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο χρέος στην ζωή.Και Ο ΑΛΛΑΧ γνωρίζει εκείνο που φτιάχνετε (που μηχανεύεστε).»

(γ).Ωράριο Προσευχών Για το καλό της ψυχής προσφέρονται πέντε(5) φορές την ημέρα.

Ιερό Κοράνιο 17.78

«Κάνε πλήρη προσευχή κατά την κλίση του ήλιου (στη δύση),μέχρις (ότου πέσει) το σκοτάδι της νύκτας,και προσευχή του όρθρου με περισσότερη ανάγνωση (Του Κορανίου).Βέβαια η προσευχή και η ανάγνωση κατά τη χαραυγή γίνεται με την παρουσία των Αγγέλων.»

Ιερό Κοράνιο 20.130

«Γι αυτό να υπομένεις σε όσα λέγουν και πανηγύριζε (συνεχώς) τη δόξα Του Κυρίου σου, πριν από την ανατολή του ήλιου και πριν από την δύση του. Ακόμα να Τον υμνείς στις διαφορετικές ώρες της νύκτας και στα (δύο) άκρα της ημέρας, ίσως έστι μπορέσεις να έχεις (πνευματική) χαρά.»

2. ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΛΛΑΧ

(α).Αποχή από το Άλκοόλ

Ιερό Κοράνιο 5.90

«Ω! Εσείς που πιστέψατε! Τα οινοπνευματώδη ποτά και η χαρτοπαιξία, η αφιέρωση στα αγάλματα (ειδώλα) κι η κλήρωση με βέλη,είναι σιχαμερά έργα του Σατανά,να τα αποφεύγετε με απέχθεια,για να ελπίζετε στην επιτυχία.»

Ιερή Βίβλος ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5.18

«Και μη μεθύσκεσθε με οινον,εις τον οποίον είναι ασωτία αλλά πληρούσθε δια του Πνεύματος.»

(β).Απόχη από απαγορευμένα φαγητά

Ιερό Κοράνιο 5.5

«Σήμερα σας επιτρέπονται όλα τα καλά και νόμιμα πράγματα και η τροφή των οπαδών της Βίβλου,όπως επιτρέπεται και για εκείνους η δική σας.Σας επιτρέπονται για γάμο οι αγνές γυναίκες από τους ανθρώπους που δόθηκαν τα βιβλία πριν από εσάς εφ όσον όμως τις προκίστετε και επιζητήστε την αγνότητα και όχι την ακολασία και τις κρυφές πονηριές.Οποιος αρνηθεί την πίστη, άκαρπο θα είναι το έργο του και στη μέλλουσα ζωή θα βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνους που έχουν χάσει.»

Ιερό Κοράνιο 2.173

«Σας απαγόρευσε μόνο τα ψόφια ζώα ,το χυτό αίμα,το κρέας του χοίρου, και κάθε άλλο στο οποίο επικλήθηκε άλλο όνομα εκτός Του ΑΛΛΑΧ.Εκείνος όμως που πιεζόμενος από ανάγκη και όχι από επιθυμία της ανυπακοής,ούτε της παράβασης,υποχρεωθεί να φάει από αυτά,τότε είναι αθώος. Γιατί Ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπικής,Πολυευσπλαχνός.»

Ιερό Κοράνιο 5.3

Ο «Σας απαγορεύεται για τροφή το ψόφιο κρέας,το αίμα,το χοιρινό κρέας καθώς και εκείνο για το οποίο επικαλέσθηκαν - (κατά την σφαγή) το όνομα άλλου αντί Του ΑΛΛΑΧ,εκείνο που σκοτώθηκε με πνίγμα,η με βίαιο χτύπημα,η με καταγκρεμισμό η που χτυπήθηκε στο κεφάλι μέχρι θανάτου,εκείνο που φαγώθηκε (εν μέρει) από κάποιο άγριο ζώο,εκτός αν προλάβατε και το σφάξτε, καθώς και εκείνο που θυσιάστηκε σε πέτρινους βωμούς με το όνομα ειδώλων. (Απαγορεύεται) επίσισης και να μάθετε την τύχη δια κλήρου με βέλη,αυτό είνα ασέβεια.Σήμερα πια,έπαιναν όσοι αρνήθηκαν την πίστη να ελπίζουν στην

Ε. ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ (XATZ)

(α).Το προσκύνημα γίνεται μια φορά το χρόνο από τους πιστούς.Πρέπει Όμως κάποιος να είναι υγιής και να μπορεί να ταξιδέψει και σε καλή οικονομική κατάσταση.

(β).Περίπου 2.5 εκατομύρια άνθρωποι από όλη την Υφήλιο πηγαίνουν για Προσκύνημα κάθε χρόνο.Οι Προσκυνητές φοράνε τα ίδια ρούχα και έτσι κανείς δεν ξεχωρίζει το έθνος του αλλά και την οικονομική του τάξη.Όλοι είναι ίσοι στα μάτια Του ΑΛΛΑΧ.

Ιερό Κοράνιο 49.13

«Ω! Εσείς οι άνθρωποι! Σας έχουμε πλάσει από έναν μόνο άνδρα και μία μόνο γυναίκα, και σας κάναμε σε λαούς 'Εθνη και φυλές για να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλο (κι όχι να καταφρωνεί ο ένας τον άλλο).Βέβαια ο πιο τιμημένος από εσάς στα μάτια Του ΑΛΛΑΧ είναι ο πιο ενάρετος (υπάκουος) (ανάμεσα σας).Και Ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης και καλά πληροφορημένος για όλα τα πράγματα.»

3.ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Αυτές οι πέντε Κολόνες Στηρίγματα του Ισλάμ είναι αρκετά δυνατά και είναι η δομή του Ισλάμ.

1.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΑΧ

(α).Τα Τζιν (δαιμονες) και οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για λατρεία προς Τον ΑΛΛΑΧ.

Ιερό Κοράνιο 51.56

«Και δεν ἐπλασα τα πνεύματα (δαιμονες Τζιν) και τους ανθρώπους παρά για να Με Λατρεύουν».

(δ).Οι πιστοί βγάζουν τα παπούτσια τους όταν εισέρχοντε στο Τέμενος για προσευχή.

(1).Ο ΑΛΛΑΧ διέταξε τον Μωησή να το κάνει

Ιερό Κοράνιο 20.11-12

«Σαν έφτασε όμως σε αυτήν, κάναμε ώστε να ακουστεί (μια φωνή) 'Ω! Μωησή! Εγώ είμαι Ο Κυριός σου! Βγάλε γι αυτό τα παπούτσια σου, Είσαι στην Τουβά την ιερή κοιλάδα.'»

Ιερή Βίβλος ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 7.33

«Έπει δε αυτώ Ο Κύριος ' λύσον το υπόδημα των πόδων σου. Ο γαρ τόπος εν ω έστηκας γη αγία εστίν'».

(2).Μπορεί κάποιος όμως να προσευχηθεί φορώντας τα παπούτσια του ενώρα προσευχής αν αυτά είναι καθαρά.

(ε).Το Πλύσιμο και η Αγνότητα πριν από την προσευχή

Ιερό Κοράνιο 5.6

«Ω! Σεις που πιστέψατε! Αν πρόκειται να προσευχηθείτε πλύνετε τα πρόσωπά σας και τα χέρια σας μέχρι τους αγκώνες, τριψετε (με νερό) τα κεφάλια σας και πλύνετε τα πόδια σας μέχρι τους αστραγάλους, Αν είστε εθιμοτυπικά ακάθαρτοι τότε πλύνετε όλο σας το σώμα. Αν όμως είστε άρρωστοι, ή ταξιδεύετε και κάποιος από εσάς έρχεται μετά από φυσική του ανάγκη, ή αν έχετε έρθει σε επταφή με γυναίκες και δεν βρίσκετε νερό, τότε πάρτε καθαρή άμμο ή χώμα και τρίψετε με αυτό το πρόσωπο και τα χέρια σας. Ο ΑΛΛΑΧ δεν επιθυμεί την ταλαιπωρία σας, αλλά να σας εξαγνίσει και να συμπληρώσει τη χάρη Του σε εσάς, μήπως και γίνεται ευγνώμονες.»

Ιερή Βίβλος ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 21.26

«Τότε ο Παύλος παράλαβων τους άνδρας, τη εχομένη ημέρα, συν αυτοίς αγνισθείς εισήγει εις το ιερόν, διαγγέλλων την εκπλήρωσιν των ημερών του αγνισμού, εως ου προστηνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά.»

(Ζ).Οταν οι πιστοί προσεύχονται στέκοντε ώμο με ώμο.

(η).Το γονάτισμα την ώρα της προσευχής

- 1.Η ταπείνωση του μυαλού και του σώματος στα μάτια Του ΑΛΛΑΧ
- 2.Το γονάτισμα στην προσευχή αναφέρεται ενενήντα δύο (92) φορές στο Κοράνιο.

Ιερό Κοράνιο 3.43

«Ω! Μάριαμ! Να υπακούεις πάντοτε στον Κύριο σου, να υποτάσσεσαι σε Αυτόν, να προσεύχεσαι μαζί με αυτούς που προσεύχονται σε Αυτόν.»

Ιερό Κοράνιο 22.77

«Ω! Εσείς που έχετε πιστέψει! Γονατίστε και προσκυνείτε και λατρέψτε Τον Κύριο σας. Κάνετε το καλό για να επιτύχετε.»

Το γονάτισμα στην προσευχή όπως αναφέρεται στην Βίβλο

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26.39

«Και προελθών μικρόν ἐπεσεν επὶ πρόσωπον αυτού προσευχόμενος καὶ λέγων ' Πάτερ μου εἰ δυνατόν ἔστι, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο πλὴν ουχ ως εγώ θέλω, αλλὰ ως ΕΣΥ' .»

Γ. ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

(α).Η Σημμασία της ελεημοσύνης - Αυτοκάθαρση και αγνότητα

Βοήθεια προς τον συνάνθρωπο Καλή πράξη

Ιερό Κοράνιο 9.60

«(ΣΤ' αλήθεια) οι ελεημοσύνες είναι για τους φτωχούς και όσους έχουν ανάγκη, γι αυτούς που χρησιμοποιούνται για τη διαχείρηση τους, γι αυτούς που οι καρδιές τους συμφιλιώθηκαν (πρόσφατα με το Ισλάμ) για την απελευθέρωση των δούλων (και των αιχμαλώτων), για εκείνους που συνέβαλαν με χρήμα και δανείστηκαν για να συμφιλιώσουν ανάμεσα στους ανθρώπους, για τους μοχθούντες, για το έργο Του ΑΛΛΑΧ και για τους οδοιπόρους. (Αυτή είναι η μία) διαταγή από Τον ΑΛΛΑΧ. Και Ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντογνώστης, Πάνσοφος.»

(β).Αν όλοι οι άνθρωποι έδιναν ελεημοσύνη σε αυτούς που έχουν ανάγκη τότε κανένας άνθρωπος δεν θα πέθαινε από την πείνα στον πλανήτη μας.

(γ).¹ Ο πλούτος δεν υπάρχει μόνο ανάμεσα στους πλούσιους.

Ιερό Κοράνιο 59.7

«Οτι Ο ΑΛΛΑΧ έχει παραχωρήσει στον Απόστολο Του (από λάφυρα) των κατοίκων που ζούν στα περίχωρα, ανήκουν Στον ΑΛΛΑΧ, και στον Απόστολο και στους συγγενεῖς του και στα ορφανά και στους άπορους και στους οδοιπόρους, ώστε να μην γίνει αποκλειστικά (απλώς και μόνο) αλλαγή στα χέρια των πλουσίων από εσάς. Για αυτό πάρτε ότι σας δώσει ο Απόστολος (ότι σας διατάζει) και αποφεύγετε ότι σας απαγορεύει. Και φοβηθείτε Τον ΑΛΛΑΧ γιατί Ο ΑΛΛΑΧ είναι αυστηρός στην τιμωρία.»

Ιερή Βίβλος ΠΕΤΡΟΥ Α 4.8

«Προ πάντων δε την εις εαυτούς αγαπην εκτενή έχοντες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών.»

Δ. ΝΗΣΤΕΙΑ

(α).Οι πιστοί νηστεύουν τον μήνα του Ραμαζανιού. Η νηστεία αυτή είναι να απέχεις από το φαγητό και το νερό ή οποιοδήποτε πιοτό από το πρώτο φως της αυγής εώς το τελευταίο φως του σούρουπου.

(β).Αυτοσυγκράτηση. Αν μπορείς και ελέγχεις και συκρατείς την πείνα σου τότε μπορείς να συγκρατήσεις σχεδόν όλα όσα ποθείς. Κάνει καλό στην υγεία.

Ιερό Κοράνιο 2.183

«Ω! Εσείς που πιστέυετε! Η νηστεία έχει επιβληθεί σε εσάς όπως έχει επιβληθεί στους προγόνους σας. Μήπως και θα απομακρυνθείτε από τα αμαρτήματα.»

(γ).Η νηστεία απονθαρύνει το κάπνισμα, τον αλκοολισμό και άλλους εθισμούς.

(δ) Η νηστεία στην Βίβλο

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17.21

«Τούτο δε το γένος οὐκ εκπορεύεται ει μη εν προσευχή και νηστεία.»

Ιερή Βίβλος ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9.29

«καὶ εἴπεν αὐτοῖς 'τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξέλθειν ει μη εν προσευχή και νηστεία.»