

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ

Το θέμα της «Προφητείας» δεν είναι άγνωστο γι' αυτούς που πιστεύουν στις ουράνιες θρησκείες. Σήμερα όταν λέμε «ουράνιες θρησκείες» εννοούμε κυρίως τον Ιουδαϊσμό, το Χριστιανισμό, και τον Ισλαμισμό, κατά σειράν αρχαιότητας. Στο Ισλάμ όμως η Προφητεία έχει μια συγκεκριμένη θέση και ξεχωριστή σημασία.

Σύμφωνα με το Κοράνιο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, για έναν ιερό σκοπό, δηλαδή για να Τον λατρεύει και για να διάγει μια αγνή ζωή που να βασίζεται στη διδασχική και στην καθοδήγησή του. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να ξέρει το ρόλο του και τον σκοπό της ύπαρξής του χωρίς να λάβει σαφείς οδηγίες για το τι θέλει ο Θεός απ' αυτόν να κάνει; Εδώ φαίνεται η ανάγκη για την προφητεία. Έτσι ο Θεός έχει επιλέξει, από κάθε έθνος σχεδόν, έναν ή περισσότερους ανθρώπους ως προφήτες για να μεταφέρουν τη θέλησή Του στους υπόλοιπους συνανθρώπους τους.

Θα μπορούσε επίσης να αναρωτηθεί κανείς για το πώς οι προφήτες επιλέγονται και ποιοί ήταν οι πιο άξιοι άνθρωποι γι' αυτό το σπουδαίο αξίωμα.

Η προφητεία οπωσδήποτε αποτελεί μια χάρη, που ο Θεός τη χαρίζει μόνο σε αυτόν που επιθυμεί ο ίδιος. Πάντως με την έρευνα των διαφόρων αποστολών, σ' όλη την ιστορία, μπορούν να αναγνωρισθούν τρία κύρια χαρακτηριστικά για τον προφήτη:

1. Πάντα ο προφήτης είναι ο καλύτερος από ηθικής και πνευματικής απόψεως στην κοινωνία του. Τούτο είναι απαραίτητο επειδή η ζωή του προφήτη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα για τους οπαδούς του. Η προσωπικότητά του πρέπει να έχει κάποια «τελειότητα» που να ελκύει τον κόσμο για να δεχθεί την αποστολή του, παρά να τους απωθεί με την «ατέλειά της». Μετά την ανάληψη της αποστολής ο προφήτης γίνεται αλάνθαστος. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να κάνει καμία αμαρτία.

2. Πάντοτε υποστηρίζεται με θαύματα για να αποδείξει ότι πράγματι είναι προφήτης. Και όχι απατεώνας. Τα θαύματα αυτά χορηγούνται σε αυτόν από το Θεό και συνήθως υπάγονται στον τομέα εκείνο, που το έθνος του είναι πολύ προχωρημένο, με την αναγνώριση των άλλων εθνών. Αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε εάν μελετήσουμε τα κύρια θαύματα των τριών προφητών των τριών μεγάλων θρησκειών: Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού και Ισλαμισμού.

Οι συνάνθρωποι του Μωυσή ήταν ανυπέροχοι στη μαγεία. Έτσι το κυριότερο θαύμα ήταν να υπερνικήσει τους τότε καλύτερους μάγους της Αιγύπτου. Επίσης είναι γνωστό ότι οι συνάνθρωποι του Ιησού Χριστού ήταν πολύ προχωρημένοι στην Ιατρική. Γι' αυτό τα περισσότερα θαύματα του Χριστού είχαν σχέση με την Ιατρική, θεράπευε τις ανιάτες αρρώστειες, ξαναζωντανέψε νεκρούς, κ.λπ. Ενώ οι Άραβες, συνάνθρωποι του Μωάμεθ ήταν πασίγνωστοι για την ευγλωττία τους, την άπταιστη ομιλία και τον ποιητι-

κό τους λόγο. Έτσι το κυριότερο θαύμα του Μωάμεθ ήταν το «Κοράνιο» που είναι ο λόγος του Θεού που δεν υπάρχει κανένας ανθρώπινος λόγος που να του μοιάζει· ακόμα και τα λόγια του Μωάμεθ είναι διαφορετικά από αυτό. Το Κοράνι προκάλεσε επανειλημμένα αυτούς που δεν πιστεύουν, εάν μπορούν να γράψουν κάτι παρόμοιο με το Κοράνι, αλλά απέτυχαν όλοι. Η πρόκληση εξακολούθησε να ισχύει. Από τα προαναφερθέντα συμπεραίνεται ότι το θαύμα «του» Μωάμεθ συνεχίζεται ενώ τα άλλα θαύματα ήταν πρόσκαιρα και περιορισμένα, χρονικά και τοπικά. Όσα λέγονται για το Κοράνι είναι δυνατό να δοκιμαστούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να αποδειχθεί κανένα σφάλμα, έστω και μικρό, πράγμα που μαρτυρεί υπέρ της θείας προέλευσής του.

3. Ο κάθε πραγματικός προφήτης δηλώνει ξεκάθαρα, ότι όλα τα θαύματα και διδάγματα δεν είναι δικά του κατασκευάσματα, αλλά είναι θεία χάρη για το καλό της ανθρωπότητας.

Επίσης κάθε νεοεμφανιζόμενος προφήτης δηλώνει την επικύρωσή του για τις προηγούμενες αποκαλύψεις και για τις τυχόν μεταγενέστερες. Ο προφήτης συμπεριφέρεται κατά τρόπο ώστε να αποδειχθεί ότι ο ρόλος του περιορίζεται απλώς στη μεταφορά της αποστολής που δέχθηκε από τον Ένα, Μοναδικό και Αληθινό Θεό, για ολόκληρο το έθνος ή τον κόσμο ανάλογα.

Έτσι γίνεται ολοφάνερο ότι όλες οι αποστολές στην ουσία είναι μία. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να διαχωρισθούν οι μεταγενέστερες αποκαλύψεις από τις προγενέστερες.

Οι προφήτες είναι απαραίτητοι για τη μεταφορά των θείων εντολών και οδηγιών. Δεν έχουμε κανένα τρόπο δικό μας για να μάθουμε γιατί δημιουργηθήκαμε, τί θα μας συμβεί μετά το θάνατο. Μήπως υπάρχει καμία ζωή μετά το θάνατο; Μήπως είμαστε υπεύθυνοι ή όχι για τις πράξεις μας; Με άλλα λόγια μήπως υπάρχει ανταμοιβή για το καλό και τιμωρία για το κακό που κάνουμε; Αυτά και πλείστα άλλα ερωτήματα που αφορούν στο Θεό, τους αγγέλους, τον παράδεισο, την κόλαση κ.λπ. δεν είναι δυνατό να απαντηθούν χωρίς να υπάρχει άμεση θεία αποκάλυψη. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να είναι αυθεντική και να έχει ειπωθεί από ανθρώπους που τους έχουμε σεβασμό και εμπιστοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, οι απόστολοι πρέπει να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι στις κοινωνίες τους από απόψεως ηθικής και διανοητικής.

Γι' αυτό οι σκανδαλώδεις ιστορίες για μερικούς από αυτούς δεν ευσταθούν ούτε είναι παραδεκτές από την ισλαμική θρησκευτική άποψη. Όπως π.χ. όταν αναφέρεται ότι ο Λάτ διέπραξε μοιχεία με τις κόρες του υπό την επήρεια της μέθης, ή όταν αναφέρεται ότι ο Δαβίδ έστειλε στο πεδίο της μάχης έναν από τους στρατιωτικούς του ηγέτες για να σκοτωθεί, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να παντρευτεί τη γυναίκα του. Οι προφήτες στο Ισλάμ είναι ανώτεροι από αυτά που αναφέρονται σε τέτοιες χυδαίες ιστορίες. Γι' αυτό και δεν υιοθετούνται από τους μουσουλμάνους.

Οι προφήτες επίσης υποστηρίζονται με θαύματα από το Θεό

και υποχρεούνται απ' αυτό να κηρύσσουν τη συνέχεια της Αποστολής, που μπορεί να συνοψιστεί στα εξής:

1. Η καθαρή αντίληψη για το Θεό, τις ιδιότητές Του, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να υπαχθεί σε Αυτόν.
2. Η καθαρή αντίληψη για τον άδρατο κόσμο, τους αγγέλους, τα πνεύματα, τον παράδεισο και την κόλαση.
3. Ποιός είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, τι ζητά ο Θεός από αυτόν, τι αμοιβή και τι ποινή έχει προετοιμαστεί για τους υπάκουους και μη, αντίστοιχα.
4. Πώς να συμμορφωθεί η κοινωνία μας σύμφωνα με τη θέληση του Θεού. Μήπως υπάρχουν ιεροί νόμοι και θείοι κανόνες που εάν εφαρμοστούν σωστά και πιστά θα δημιουργήσουν ευτυχισμένη και ιδανική κοινωνία;

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι προφήτες, ως επιλεγμένοι του Θεού, είναι αναγκαία στοιχεία. Ακόμα, παρά την πρόοδο που έχει σημειώσει η επιστήμη πρόσφατα, η αποκάλυψη εξακολουθεί να αποτελεί τη μοναδική πηγή για τη γνώση του υπερφυσικού κόσμου. Η γνώση αυτή δεν είναι δυνατό να αποκτηθεί ούτε δια μέσου της επιστήμης, ούτε δια μέσου του μυστικισμού. Διότι η επιστήμη περιορίζεται στην υλική έρευνα, ενώ ο μυστικισμός είναι πολύ υποκειμενικός και συχνά παραπλανητικός.

Ο ακριβής αριθμός των προφητών είναι άγνωστος. Μερικοί ερευνητές τους ανεβάζουν μέχρι 240.000. Ενώ είμαστε σίγουροι μόνο για 25 που αναφέρονται ονομαστικώς στο ιερό Κοράνι, παρά το ότι δεχόμαστε ότι έχει στείλει τουλάχιστον έναν προφήτη για κάθε έθνος. Τούτο προκύπτει από τη θεία υπόσχεση

*«Δεν τιμωρούμε μέχρι να στείλουμε απόστολο»
Κοράνι 18/15*

γιατί ο προφήτης είναι εκείνος που μεταφέρει στον κόσμο τη θεία θέληση, και μας δείχνει τί πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνουμε. Επίσης αναφέρεται ότι στάλθηκαν και άλλοι προφήτες χωρίς καμία άλλη πληροφορία, για τα ονόματα, αριθμό, τόπο ή χρονολογία. Στο ιερό Κοράνιο αναφέρονται επώνυμα μόνο είκοσι πέντε προφήτες από τους οποίους ξεχωρίζουν οι «πέντε αποφασιστικοί» που είναι ο Νώε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Ιησού, ίσως και χαλαρά στο Μωυσή. Άλλοι πιστεύουν μόνο στο Μωυσή. Οι Μουσουλμάνοι όμως πιστεύουν σε όλους τους προαναφερθέντες προφήτες αδιάκριτα. Ο Θεός λέει στο Κοράνι:

*«Πείτε: εμείς πιστεύουμε στο Θεό, και στη δική μας αποκάλυψη, και στις αποκλύψεις του Αβραάμ, και του Ισμαήλ και του Ισαάκ, και του Ιακώβ, και των απογόνων τους, και στις αποκλύψεις του Μωυσή και του Ιησού Χριστού, και σε ότι έχει κατεβαστεί στους άλλους προφήτες από το Θεό τους, δεν κάνουμε διάκριση αναμεταξύ τους, και σε Αυτόν παραδίδουμε».
Κοράνι 2/136*

Το Κοράνι, στα παρακάτω αποσπάσματα, υπαγορεύει στους

μουσουλμάνους, ότι αυτή η πίστη είναι η αληθινή και η αχώριστη. Έτσι κάθε έθνος που πιστεύει κατ' αυτόν τον τρόπο, θα είναι στο σωστό δρόμο, εάν όχι, τότε δεν ακολουθεί το δρόμο του Θεού, αλλά ακολουθεί το δρόμο της επιθυμίας και της αρεσκείας του, οπότε θα φροντίσει ο Θεός γι' αυτό.

«Εάν πίστευαν σε αυτό που εσείς πιστεύατε, τότε θα ήταν ορθόδοξοι, εάν αρνηθούν όμως, τότε είναι διαφωνούντες, και θα σου τους αναλάβει ο Θεός που είναι ο Ακούων και ο Γνώστης. Αυτή είναι η χρώση του Θεού, και ποιός είναι καλύτερος από Αυτόν στη χρώση» Κοράνι 2/137-138

Υπάρχουν ακόμα δύο σημεία, σχετικά με την προφητεία, που χρειάζονται κάποια διευκρίνιση. Το πρώτο αφορά το ρόλο του Ιησού Χριστού, και το δεύτερο του Μωάμεθ.

Στο Κοράνι, απορρίπτεται αυστηρά η ιδέα της «θεοποίησης» του Χριστού, όπως ότι ο Χριστός είναι υιός του Θεού, ενώ παρουσιάζεται ως ένας προφήτης απεσταλμένος από τον Θεό.

Στο θέμα της γέννησης του Χριστού, το Κοράνι διευκρινίζει ότι το να γεννηθεί χωρίς πατέρα δεν σημαίνει ότι είναι γιός του Θεού. Ο Αδάμ, π.χ. δεν είχε ούτε πατέρα, ούτε μητέρα

«το παράδειγμα του Χριστού, μοιάζει με το παράδειγμα του Αδάμ, που τον δημιούργησε ο Θεός από χώμα, και του είπε "γίνε" και "έγινε"» Κοράνι 3/59

Όπως όλοι οι προφήτες έτσι και ο Χριστός, για να αποδείξει την αδιάψευστη προφητεία του, εφοδιάστηκε με αρκετά θαύματα, μίλησε όταν ακόμα ήταν νεογνό, θεράπευε τους τυφλούς και τη λεύκη, έφτιαχνε πουλιά από το χώμα, φυσούσε σε αυτά, και αυτά γινόντουσαν πουλιά που πετάγανε πραγματικά, ανάστησε νεκρούς: όλα αυτά όμως ήταν με την άδεια του Θεού.

Πράγματι, η παρανόηση της προσωπικότητας και της αποστολής του Χριστού οφειλόταν στο ότι τα διδάγματα και τα λόγια του γράφτηκαν πολλά χρόνια μετά την εξαφάνισή του, αφού υπέστησαν τρομερές αλλοιώσεις.

Σύμφωνα με το ιερό Κοράνιο, ο Χριστός είχε σταλεί για τους απόγονους του «Ισραήλ» δηλ. του «Ιακώβ». Ο Χριστός είχε αναγνωρίσει και επικυρώσει την προφητεία του Μωυσή και είχε προαναγγείλει τον ερχομό του τελευταίου προφήτη που θα 'ρθει ύστερα από αυτόν, δηλ. τον Μωάμεθ.

«Και είπε ο Ιησούς υιός της Μαρίας: Ω, απόγονοι του Ισραήλ, είμαι απεσταλμένος του Θεού για σας, επικυρώνοντας την Ταοράτ που με προηγήθηκε, και προαναγγέλοντας τον ερχομό ενός προφήτη που θα 'ρθει ύστερα από εμένα, ονόματι Αχμέτ».

Περικλές και Περικλείτος σημαίνουν Αχμέτ και Μωάμεθ αντίστοιχα.

Πάντως η πλειοψηφία των Εβραίων απέρριψε την αυθεντικότητά του, συνομήτησαν εναντίον του, και πίστευαν ότι τον σταύρωσαν. Το Κοράνι όμως δεν συμμαρμύζει τη γνώμη τους αυτή, αντιθέτως αναφέρει ότι δεν τον έχουν σκοτώσει, ούτε

τον έχουν σταυρώσει, αλλά ότι αναστήθηκε στους ουρανούς. Το Κοράνιο σε ένα εδάφιο διευκρινίζει ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει πάλι κάποτε στη γη και όλοι Εβραίοι και Χριστιανοί θα τον ακολουθήσουν πιστά πριν από τον θάνατό του. Κατά το διάστημα αυτό ο ίδιος ο Χριστός θα ακολουθήσει την ισλαμική πίστη, δηλαδή των πίστη όλων των προφητών. Το ίδιο δόγμα υποστηρίζει και η σούνα του προφήτη Μωάμεθ.

Ο τελευταίος προφήτης του Θεού, ο Μωάμεθ γεννήθηκε στη Μέκκα κατά τον έκτο αιώνα (570-571). Είχε μια ήσυχη και αγνή ζωή, ως τα σαράντα του χρόνια, μέχρι που οι συγκάτοικοί του στη Μέκκα τον αποκαλούσαν «ΑΣΣΑΔΙΚ, ΑΛ-ΑΜΙΝ» που σημαίνει «ο ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ, ο ΕΜΠΙΣΤΟΣ». Είναι γεγονός ότι παρά την άποψη συμπεριφορά του δεν ήξερε ότι θα γινόταν σύντομα «ο προφήτης» που θα δεχθεί τη θεία αποκάλυψη.

Προσκάλεσε τους ειδικολάτρεις της Μέκκας να μην λατρεύουν τίποτε εκτός από τον Ένα και Μοναδικό Θεό, πέρα από τον οποίο δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός, και να πιστέψουν ότι είναι δούλος του Θεού και απόστολός Του. Η αποκάλυψη που έχει λάβει καταγράφηκε κατά τη ζωή του και κάτω από την επίβλεψη του ίδιου. Την αποστήθησαν αμέσως αρκετοί σπαδοί και την έγγραφαν σε διάφορα τεμάχια από φοινικόφυλλα, δέρματα, κόκκαλα κ.ο.κ.

Έτσι, το Κοράνι που υπάρχει στα χέρια μας σήμερα είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μωάμεθ, και από τότε δεν άλλαξε ούτε μια λέξη. Αυτό εξηγεί τη θεία υπόσχεση, για τη διατήρηση αυτού του βιβλίου: «Εμείς έχουμε κατεβάσει το Δικρ και εμείς θα το διατηρήσουμε» Κοράνιο 15/9. (Δικρ = υπόμνημα = Κοράνι). Αυτό το Κοράνιο είναι το βιβλίο της θείας καθοδήγησης για ολόκληρη την ανθρωπότητα σε όλες τις περιοχές και εποχές, και ο Μωάμεθ είναι ο έσχατος προφήτης του Θεού.

Για περαιτέρω ανάγνωση στο Ισλάμ:

- T.B. Irving, et al.: *The Quran: Basic Teachings*
- Hamuda Abdulati: *Islam in Focus*
- M. Qutb: *Islam: The Misunderstood Religion*
- Maudoodi: *Towards Understanding Islam*
- Maurice Bucaille: *The Bible, The Quran and Science*
- Suzanne Haneef: *What Everyone Should Know About Islam and the Muslims*

Για περαιτέρω πληροφόρηση, επικοινωνήστε με την διοίκηση του WAMY στο Ριάτ

WAMY, P.O. Box 10845, Riyadh 11443 Saudi Arabia,
Tel. (01) 4641669/4655431

ή το παράρτημα του WAMY στη Τζέντα
WAMY, P.O. Box 8856, Jeddah, Saudi Arabia,
Tel. (02) 6891962

ή με οποιοδήποτε ισλαμικό κέντρο στην πόλη σας.

Μετάφραση: Μ. Μ. Αμπντελραούλ



ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ WAMY
ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜ

No 7

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΤΟ Ισλάμ

WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM YOUTH
(WAMY)

P.O. Box 10845 - Riyadh 11443
SAUDI ARABIA