

Στο όνομα του Θεού
του Παντελήμονα και του Εύσπλαχνου

ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

Μήπως ακόμα πιστεύεις στη λαϊκή ιδέα,
ότι το Ισλάμ έχει εξαπλωθεί με το ξίφος;

Τότε διάβασε τα ακόλουθα δεδομένα
και θα πιστέψεις.

Οι πρώτοι που ασπάστηκαν τη «νέα» Θρησκεία στα χέρια του Προφήτη, ήταν η σύζυγος του Χαντίτζα, ο υπηρέτης του Ζεϊντ, και ο ενδεκάχρονος εξαδελφος του Αλή.

Μεταξύ εκείνων που αργότερα ακολούθησαν αυτήν τη θρησκεία στη Μέκκα, ήταν ο έντιμος έμπορος Αμπού-Μπακρ, ο Ούμαρ Αλφαρούγκ, ο διαχωριστής, ο σιδηρούς άνδρας της Αραβίας, ο σπουδαίος επιχειρηματίας Όθμαν, ο γενναίος Χαμζά, θεός του Προφήτη και ο δούλος Μπιλάλ, ο Αβησσινός. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στο θαυμαστό «ξίφος» του ταπεινού και μοναχικού προφήτη! Αυτή η ασήμαντη μειονότητα των πιστών σύντομα εκδιώχθηκε από τη γενέτειρά της, τη Μέκκα, μαζί με το «ξίφος» της. Στην πόλη που μετανάστευσαν, δηλ. τη Μεδίνα, οι κάτοικοί της δεν υποδέχθηκαν μόνο τους μετανάστες, αλλά και το «ξίφος» τους. Το «ξίφος» αυτό δεν σταμάτησε να λειτουργεί ποτέ και η μαγνητική του δύναμη συνέχισε να προσελκύει νέους οπαδούς μέχρι που ολόκληρη η αραβία ασπάστηκε αυτήν την πίστη. Συγκρίνοντάς τους με τον υπόλοιπο πληθυσμό του τότε κόσμου, οι Άραβες αποτελούσαν μια ελάχιστη μειονότητα. Ένα τμήμα αυτής της μειονότητας αποφάσισε να διαδόσει αυτό το «ΞΙΦΟΣ» πέραν των συνόρων της Αραβικής ερήμου, στην ισχυρή Ρωμαϊκή και Περσική Αυτοκρατορία, στα παράλια της Μεσογείου και της Μαλαμπάρ, στα απομακρυσμένα νησιά των Ανατολικών Ινδιών. Γενεές διαδέχονταν γενεές, παραδίδονταν σε αυτό το «ΞΙΦΟΣ», ασπάζονταν αυτήν την πίστη.

Πόσο κοφτερή ήταν η άκρη αυτού του «ΞΙΦΟΥΣ»! Απλώς κατακτούσε τις καρδιές, τα σώματα παραδίδονταν αμαχητί.

Ήταν το «ΞΙΦΟΣ» της αλήθειας, που όταν απλώς λάμπει εξαφανίζει τη νοθεία, ακριβώς όπως το φως εξαφανίζει το σκοτάδι.

Μήπως αμβλύθηκε το «ΞΙΦΟΣ» αυτό; Όχι, ΠΟΤΕ.

Εξακολουθεί να σκλαβώνει αναρίθμητους άνδρες και γυναί-

κες, ακόμα και σήμερα, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες που γίνονται από μερικούς που έχουν προσωπικά συμφέροντα, και γι' αυτό επιθυμούν να απλωθεί το σκοτάδι για να ληστέψουν από τους ανθρώπους τα αγαθά τους.

Διαβάστε τις παρακάτω εντυπώσεις ορισμένων διακεκριμένων ανθρώπων που πρόσφατα νικήθηκαν από το ίδιο «ΞΙΦΟΣ». Είναι από διάφορα κράτη, μιλούν διάφορες γλώσσες και έχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Επίσης γράφουμε και την παρούσα τους διεύθυνση. Ίσως θα θέλατε να τους ρωτήσετε για το πώς αισθάνεται κανείς όταν πλήττεται με το ΞΙΦΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

1. LEOPOLD WEISS (τώρα λέγεται Μωχάμετ Ασσέντ) Αυστριακός επίσημος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, πρώην ξένος ανταποκριτής της Γερμανικής εφημερίδας «Frankfurter Zeitung», ο συγγραφέας του «Ισλάμ στο σταυροδρόμι» και «Ο δρόμος για τη Μέκκα», μετέφρασε το Κοράνιο στα γερμανικά. (Ασπάστηκε το Ισλάμ το 1926).

«Το Ισλάμ για μένα φαίνεται σαν ένα άφογο αρχιτεκτονικό κομμάτι. Όλα τα μέρη του συνδέονται αρμονικά και συμπληρώνονται μεταξύ τους. Δεν έχει καμιά υπερβολή ούτε απέλεια, με αποτέλεσμα να υπάρχει απόλυτο ισοζύγιο και συμπαγής σύσταση.

Παρούσα διεύθυνση: Dar Al-Andalus, 3 Library Ramp, Gibraltar, Morocco.

2. AHMED HOLT: Βρετανός, πολιτικός συμβολαιογράφος. Ταξίδευε συνεχώς με σκοπό να βρει την «άγια αλήθεια». Εξόδεψε πολύ χρόνο στην έρευνα και στη συγκριτική μελέτη του Ιουδαϊσμού, του χριστιανισμού και του Ισλαμισμού (έγινε μουσουλμάνος το 1975).

«Το ξίφος του Ισλάμ, δεν είναι ξίφος από σίδηρο. Αυτό μου το δίδαξε η πείρα, επειδή το ξίφος του Ισλάμ χτυπάει βαθειά στην ίδια μου την καρδιά. Δεν επιφέρει θάνατο, αλλά προσφέρει μια νέα ζωή· με συνειδητοποίησε και με αφύπνισε σχετικά με το ποιος είμαι, τι είμαι, και για ποιο λόγο είμαι εδώ».

Παρούσα διεύθυνση: 23 Welland Garden, Perivale, Middlesex UB6 8SZ, U.K.

3. BOGDAN KOPANSKI (τώρα Bogdan Atallah Kopanski), αμερικανός πολωνικής καταγωγής, Ph.D. στην ιστορία και τις πολιτικές επιστήμες. Είχε πολύ ενδιαφέροντα διαδρομή προς το Ισλάμ και αντιμετώπισε αρκετά σοβαρές δυσκολίες. Έχει φυλακιστεί δυο φορές από το πολωνικό κομμουνιστικό κράτος (1968, 1981-82), (έγινε μουσουλμάνος το 1974).

«Όταν ήμουν δώδεκα ετών, δεν δεχόμουν την παράλογη

και αντιφατική πίστη της εκκλησίας. Δυο χρόνια αργότερα δηλ. το 1962 έμεινα έκπληκτος από το νικηφόρο αγώνα των αλγερινών μουτζαχεντίν εναντίον της γαλλικής αποικιοκρατίας. Ήταν το πρώτο βέλος του Ισλάμ... Στο γυμνάσιο, και στα πρώτα έτη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήμουν τυπικό παράδειγμα για την «επαναστατημένη γενιά» των Κόκκινων... η διαδρομή μου για την αλήθεια του Κορανού ήταν αργή και... το 1974 επισκέφτηκα την Τουρκία, έγραψα την Μ.Α. διατριβή μου πάνω στην πολιτική του Σουλτάνου και Χαλίφη Σουλεϊμάν Κανούνι απέναντι στην πολωνική βασιλεία. Εκεί συγκλονίστηκα με την πιο ωραία φωνή του ανθρώπινου γένους: το αδδάν, δηλαδή το κάλεσμα για την προσευχή. Ανατρίχιασα. Άγνωστη και ακατανίκητη δύναμη με οδήγησε στο παλαιό τζαμί της Κωνσταντινούπολης. Εκεί βρήκα κάποιους χαμογελαστούς γέροντες, που μου έμαθαν το «ουαντού» (ειδικό πλύσιμο για την προσευχή). Με δάκρυα εκφώνησα την ομολογία «Σαχνατατεύν» και έκανα την πρώτη μου προσευχή αμέσως μετά τη δύση του ηλίου (Σαλατούλ-Μαγρέμπ)... Ξεκαθάρισα με τις παράλογες ιδεολογίες. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωθα ότι το μυαλό μου αναπαύεται, αισθανόμουν τη θεία αγάπη στην καρδιά μου, ήμουν πια μουσουλμάνος...

Παρούσα διεύθυνση: 3013 Harrel Drive 203 Grand Prairie Tx 75051 U.S.A.

4. VENGATACHALAM ADIYAR (τώρα Αμπντουλάχ Αδιάρ): Ινδός, διάσημος συγγραφέας και δημοσιογράφος, από τους Ταμίλ. Δούλεψε για 17 χρόνια σαν εκδότης της καθημερινής εφημερίδας του Δρ. Μ. Καρουνανίδη «Μουρασόλι». Υπηρέτησε με τρεις από τους πρωθυπουργούς των Ταμίλ Ναδού. Επιβραβεύθηκε το 1982 με το βραβείο «Καλαϊμαμάνη», μεγάλο έργο λογοτεχνίας από την κυβέρνηση Ταμίλ Ναδού. (Έγινε μουσουλμάνος το 1975).

«Στο Ισλάμ βρήκα κατάλληλες λύσεις για τις απορίες που απασχολούν τη σκέψη μου, απορίες γύρω από τη δημιουργία, τη θέση της γυναίκας, τη δημιουργία του σύμπαντος κ.λπ. Η ιστορία του βίου του προφήτη Μωάμεθ με επηρέασε πάρα πολύ και με βοήθησε να συγκρίνω τους άλλους παγκόσμιους αρχηγούς και τις φιλοσοφίες τους».

Παρούσα διεύθυνση: 1 Ashok Avenue, Rangarajapuram, Kodambakkam, Mandras, India.

5. HERBERT HOBHOM (τώρα Aman Hobohm). Γερμανός, διπλωμάτης, ακόλουθος και κοινωνικός λειτουργός, διανοούμενος που υπηρέτησε την γερμανική διπλωματική αποστολή σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πρόσφατα δούλεψε ως μορφωτικός ακόλουθος στη γερμανική πρεσβεία στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας. (Έγινε μουσουλμάνος το 1941).

«Έζησα κάτω από διάφορα συστήματα ζωής και ευκαιρία να μελετήσω ποικίλες ιδεολογίες, κατέλτο συμπεράσμα ότι τίποτε δεν είναι τόσο τέλει ός Ισλάμ. Κανένα σύστημα δεν παρέχει ένα τόσο τέλε για μια ευγενική ζωή. Μόνο το Ισλάμ διαθέτει τέτο και αυτός είναι ο λόγος που οι καλοί άνθρωποι τναι. Το Ισλάμ δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Σημλυτη υποταγή στο Θεό».

Παρούσα διεύθυνση: Cultural Attache, German P.O. Box 8974, Riyadh-11492, Saudi Arabia.

6. CAT STEVENS (τώρα Yousuf Islam). Βρετανός σπιανός, διάσημος τραγουδιστής της ποπ. (Έγινε μάνος το 1973).

«Θα είναι άδικο να κρίνει κανείς το Ισλάμ βάσει συμπεριφοράς ορισμένων «κακών» μουσουλμάνων· βάλλονται συχνά από τα μέσα μαζικής ενημέρω τέτοιο είναι σαν να κρίνεις ένα αυτοκίνητο «κακό» οδηγός του ήταν μεθυσμένος και το κάρφωσε στον Ισλάμ καθοδηγεί όλους τους ανθρώπους στην κζωή, στις πνευματικές, διανοητικές και φυσικές δτης. Πρέπει όμως να βρούμε τις πηγές αυτών τω εντολών: Το Κοράνι και η Παράδοση του Προφήτη μπορούμε να μάθουμε το ιδανικό Ισλάμ».

Παρούσα διεύθυνση: Chairman, Muslim Aid, 3 Road, London, N7, U.K.

7. Ka MARGARET MARCUS (τώρα λέγεται Μαριλα): Αμερικανίδα, εβραϊκής καταγωγής, δημοσι συγγραφέας πολλών βιβλίων (έγινε μουσου1962).

«Οι αρχές της Ισλαμικής θηικής και νόμου προέρχτον παντοδύναμο Θεό. Η χαρά και η ευτυχία στο είναι τίποτα παρά δευτερεύοντα παράγωγα της συντικής ικανοποίησης για τα καθήκοντα που εκτελσυνειδητά για χάρη του Θεού, για να πετύχει τη σω Ισλάμ, τα δικαιώματα πάντα υπογραμμίζονται πρ καθήκοντα. Μόνο με το Ισλάμ ικανοποιήθηκε η μου για τις απολυτες αξίες. Μόνο στο Ισλάμ, επιτέλκα ό,τι είναι αληθές, αγαθό και ωραίο και που χαρά και προσανατολισμό. Και για τη ζωή και για το θι ανθρώπου».

Παρούσα διεύθυνση: C/o Mr. Mohammad Yusuf K Nagar, Lahore, Pakistan.

8. WILFRIED HOFMAN (τώρα Μουράντ Ηοφμαν Νομικής στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΙ· νός. Κοινωνιολόγος και διπλωμάτης. Πρόσφατα

στην Αλγερία. (Έγινε μουσουλμάνος το 1980).

«Για αρκετό χρονικό διάστημα, παλεύοντας για όλο και περισσότερη ακρίβεια και συνοπτικότητα, προσπάθησα να βάλω στο χαρτί με συστηματικό τρόπο, όλες τις φιλοσοφικές αλήθειες, που κατά τη γνώμη μου μπορεί να εξακριβωθούν πέραν της λογικής αμφισβήτησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας διαπίστωσα ότι η τυπική τοποθέτηση της αγνωστικής θεωρίας δεν είναι καθόλου εξυπνη διότι απλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποφεύγει την ιδέα να πιστέψει, επειδή η δημιουργία των πραγμάτων που υπάρχουν γύρω μας είναι πλέον έκδηλη» και γιατί το Ισλάμ αναμφισβήτητα βρίσκει τον εαυτό του σε πλήρη αρμονία με τη συνολική πραγματικότητα. Έτσι διαπίστωσα, με έκπληξη, ότι σταδιακά, παρά τη θέληση μου και μάλλον ασυνειδητά, χωρίς να το αισθάνομαι και χωρίς να το σκέφτομαι, ότι γινόμουν μουσουλμάνος. Έμενε μόνο ένα βήμα να ληφθεί: να κάνω και τυπική την αλλαγή. Σήμερα όμως είμαι πλέον μουσουλμάνος. Επιτέλους έφτασα.

Παρούσα διεύθυνση: German Emabassy, BP 664, Alger-gare, Algeria.

9. CASSIUS CLAY (τόρα Μωχάμεντ Άλι Κλάι): Αμερικανός πυγμάχος (3 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μεγάλων βαρών. (Έγινε μουσουλμάνος το 1965).

«Είχα πολλές ωραίες στιγμές στη ζωή μου. Αλλά το αίσθημα που είχα καθώς στεκόμουν στο όρος Αραφάτ την ημέρα του μεγάλου προσκυνήματος, ήταν εντελώς μοναδικό. Αισθανόμουν αξιοπρέπεια μέσα σ' εκείνη την απεριόριστη ατμόσφαιρα, στην οποία πάνω από ενάμιση εκατομμύριο προσκυνητές, προσεύχονταν στο Θεό να τους συγχωρέσει τις αμαρτίες τους και να τους χορηγήσει τη χάρη του. Ήταν μια ευχάριστη εμπειρία να βλέπεις ανθρώπους, διαφορετικών χρωμάτων, φυλής και εθνικότητας, βασιλιάδες, ηγέτες και απλούς ανθρώπους από φτωχότερες χώρες, όλους να φοράνε τα δυο απλά λευκά υφάσματα και να προσεύχονται στο Θεό χωρίς κανένα αίσθημα είτε υπερηφάνειας είτε κατωτερότητας. Ήταν μια πρακτική εκδήλωση της ιδέας για την ισότητα στο Ισλάμ» (σε συνέντευξη στην καθημερινή εφημερίδα «Αλ-μαντίνα», Τζέντα 15/7/1989).

Παρούσα διεύθυνση: 1200E, 49 St., Chicago ILL 60615.

Αυτές ήταν οι εντυπώσεις μερικών ατόμων, που έχουν οι ίδιοι χτυπηθεί από το «ΕΙΦΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ».

Όσον αφορά στην προπαγάνδα που λέει ότι η παγκόσμια εξάπλωση του Ισλάμ οφειλόταν στη χρήση του ξίφους, δηλαδή στη βία, παραθέτουμε τις παρακάτω επιστημονικές μερικών εξόχων προσωπικοτήτων μη-μουσουλμάνων, που απο-

κρούουν αυτόν τον αβάσιμο ισχυρισμό.

1. M.K. GANDHI: «... έγινα πιο βέβαιος από κάθε άλλη φορά, ότι το Ισλάμ εκείνη την εποχή δεν κέρδισε εδαφος στον καθημερινό βίο, δια του ξίφους. Ήταν η άκαμπτη απλότητα, η ολοσχερής ταπεινότητα του προφήτη, ο ευσυνείδητος σεβασμός για τις υποθήκες του, η έντονη αφιέρωσή του στους συντρόφους και η γενναιοτήτά του, η απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό και στην αποστολή του. Αυτά και όχι το «ξίφος», τους πρόσφεραν το παν και τους διευκόλυναν σε κάθε εμπόδιο». Young India, 1924.

2. EDWARD GIBBON: «Η σπουδαιότερη επιτυχία της ζωής του Μωάμεθ, επηρεαζόταν με αγνή ηθική δύναμη, χωρίς το κτύπημα του ξίφους». History of the Saracen Empire, London 1870.

3. A.S. TRITTON: «Η εικόνα του μουσουλμάνου μαχητή, που προχωράει με το ξίφος στο ένα χέρι και το Κοράνι στο άλλο, είναι αρκετά ψευδής». Islam, London, 1951 - page 21.

4. DE LACY O'LEARY: «Πάντως η ιστορία το αποσαφήνισε: ο μύθος των φανατικών μουσουλμάνων που κινούνται ανά τον κόσμο, επιβάλλοντας το Ισλάμ με την κόψη του ξίφους πάνω στους νικημένους λαούς, είναι ένα από τα πιο φαντασιώδη και γελοία μυθεύματα που έχουν επαναλάβει ποτέ τους οι ιστορικοί». Islam at Crossroads, London, 1923 - page 8.

5. K.S. RAMAKRISHNA RAO: «Το πρόβλημά μου να γράψω αυτή τη μονογραφή είναι ευκολότερο γιατί σήμερα δεν τρεφόμαστε πια με εκείνη τη (διαστρεβλωμένη) ιστορία, και δεν χρειάζεται να χάσουμε πολύ καιρό για να καταδείξουμε τις παραμορφώσεις μας για το Ισλάμ. Η θεωρία του Ισλάμ και του ξίφους, λόγω χάριν, δεν ακούγεται σήμερα σε κανένα αξιοσημείωτο τομέα. Το αξίωμα του Ισλάμ ότι «ουχί εξαναγκασμός στη θρησκεία» είναι πασίγνωστο. Mohammed the Prophet of Islam, Piyadh 1989 - page 4.

6. JAMES A. MICHENER: «... Δεν υπάρχει καμιά θρησκεία στον κόσμο, που να έχει εξαπλωθεί τόσο ραγδαία όσο το Ισλάμ... Η Δύση, γενικά, πίστευε ότι αυτή η διάδοση έγινε πιθανότατα με τη χρήση του ξίφους. Αλλά όμως δεν υπάρχει κανένας σύγχρονος επιστήμονας που να δέχεται αυτή την ιδέα και το Κοράνι είναι πάνσφαρες στην υποστήριξη της συνειδητής ελευθερίας». Islam - The Misunderstood Religion, Ισλάμ - Η παρεξηγημένη θρησκεία - Reader's Digest American Edition, May 1955.

7. LAWRENCE E. BROWNE: Παραρριπτόντως αυτά τα καλά θεμελιωμένα δεδομένα, απογυμνώνουν την ιδέα που

ευρέως υποβάλλεται στις χριστιανικές συγγραφές ότι οι μουσουλμάνοι οπουδήποτε πήγαν ανάγκασαν τον κόσμο να δεχθεί το Ισλάμ με την κόψη του ξίφους». The Prospects of Islam, London 1944.

ΑΝ ΚΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΜΙΑ ΤΡΥΦΕΡΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΗ, ΓΡΑΨΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ «ΙΣΛΑΜ». ΜΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΑΙ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΝΗΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ:

1. Η ΣΕΙΡΑ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ: ΥΠΟ της W.A.M.Y.
2. TOWARD UNDERSTANDING ISLAM: BY MAUDUDI
3. ISLAM OUR CHOICE: BY WAMY
4. THE QURAN - BASIC TEACHINGS: BY T.B. IRVING, K. AHMED
5. THE HOLY QURAN - TEXT, TRANSLATION AND COMMENTARIES: By: (α) A. YUSUF ALI (β) MARMADUKE PICKTHAL
6. BASIC PRINCIPLES OF UNDERSTANDING THE QURAN: By MAUDUDI
7. LIFE OF PROPHET MOHAMMED: By: (α) A.H. SIDDIQUI (β) MARTIN LING (γ) K.S.R. RAO
8. ISLAM IN FOCUS: By: ABDUL AATI
9. ISLAMIC WAY OF LIFE: By MAUDUDI
10. THE BIBLE, THE QURAN AND SCIENCE: By MAURICE BUCAILLE
11. JESUS, A PROPHET OF ISLAM: By ATAUR RAHIM
12. SELECTIONS FROM HADITH: By A.H. SIDDIQUI

Για περαιτέρω πληροφόρηση, επικοινωνήστε με την διοίκηση του WAMY στο Ριάντ
WAMY, P.O. Box 10845, Riyadh 11443 Saudi Arabia,
Tel. (01) 4641669/4655431

ή το παράρτημα του WAMY στη Τζέντα
WAMY, P.O. Box 8856, Jeddah, Saudi Arabia,
Tel. (02) 6891962

ή με οποιοδήποτε ισλαμικό κέντρο στην πόλη σας.

Μετάφραση: Μ. Μ. Αμπντελρασούλ



ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ
ΓΙΑ Τ

TO ΕΙΦΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

WORLD ASSEMBLY OF MUSLIM
(WAMY)

P.O. Box 10845 - Riyadh 114
SAUDI ARABIA